

12 April 2011

Gracht Provinciale Staten

Al jarenlang vinden er in de ons omringende grote landen, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië gewelddaden plaats jegens allochthonen. Dat gebeurt vaker dan in de Nederlandse media pleegt te worden vermeld. Het was dan ook alleszins juist, dat Koningin Beatrix in haar wijze Kersttoespraken opriep tot verdraagzaamheid en tot aandracht voor wat ons, de diverse bevolkingsgroepen, met elkaar verbindt. Daarmee stond zij in die grote Nederlandse traditie van tolerantie, waarvoor haar stamvader Willem de Zwijger met zijn leven garant stond.

Voor Geert Wilders was dit echter aanleiding om zich telkens te keren tegen Hare Majestest. Dit komt niet verrassend over voor wie het partijprogramma van de PVV heeft gelezen. Daarin wordt de Islam aangeduid als: "vooral een politieke ideologie; een totalitaire leer, gericht op dominantie, geweld en onderdrukking". Een ander citaat: "Wat zeker niet bestaat is een gematigde islam." En: "Er bestaat onder mohammedanen een brede steun voor de invoering van de sjaria, de jihad-aanslagen van 11 September."

Dit zijn leugens. Onderzoek heeft overduidelijk aangetoond, dat in Nederland de grote meerderheid van de Moslims de Nederlandse rechtsorde onderschrijft en de aanslagen van 11 September afschuwelijk vindt. De werkelijkheid is, dat je helemaal niet kunt spreken van "de" Islam. Anders dan in de meeste godsdiensten bestaat er in de Islam geen centraal leergezag. De Islam erkent geen religieuze autoriteit tussen God en de gelovige. Dat alleen al maakt generaliserende uitspraken over de Islam twijfelachtig. Laten we er ook eens op wijzen dat alle 114 hoofdstukken van de Koran beginnen met een aanroeping van God als medelijdend en barmhartig. Barmhartigheid en medelijden zijn goddelijke deugden die de gelovige dient na te volgen. Wilders verzwijft dat over de Nederlandse hoger opgeleiden staat er in het partijprogramma van de PVV: "Onze elites hebben zich bekeerd tot de illusie, dat alle culturen (en daaraan verbonden waarden) gelijk zijn. Alles moet kunnen. Er bestaat geen goed of kwaad, alle culturen zijn voor hen gelijk, de islam of het Christendom, meisjesbesnijdenis, handen schudden of niet - wat maakt het uit?"

Ook dit zijn leugens. In werkelijkheid zijn verreweg de meeste hoger opgeleiden juist bij uitstek moralisten, en echt niemand is een voorstander van meisjesbesnijdenis (wat trouwens geen moslimbeginsel is). De PVV is bezig bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten door middel van leugens. Dat kan de allernaarste consequenties hebben. Bezorgstigend is, dat de PVV ondanks het vermaan van Hare Majestest zoveel aanhangers vindt en dat het boek van partij-ideoloog Bosma zelfs tot bestseller werd.

Oud-minister en oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn noemt in het December 2010 nummer van Socialisme en Democratie dat boek pulp en voortkomend uit een ziekelijke neiging tot geschiedvervalsing. Enige citaten: "Woedend word ik als ik lees hoe Adolf Hitler als socialist wordt afgeschilderd", "De identificatie tussen Hitler en links gaat mij door merg en been". "Ik pas ervoor om in hetzelfde kamp te worden geplaatst als de moordenaars waaraan ik, anders dan mijn familie, maar amper ontsnapt ben".

Deze woorden van de heer Van Thijn behoort ieder zich ter harte te nemen, zeker op 4 Mei. Dat geldt ook voor de overheid. Nog voor ik de beschouwing van Van Thijn gelezen had, had ik het betoef "Voor handhaving van een zuivere 4 Mei" geschreven. Ik ga er als vanzelfsprekend van uit dat U het (in meerderheid) daarmee eens bent en dat U dus aan de PVV-vertegenwoordigers onder U duidelijk zult maken, dat op 4 Mei hun plaats niet in Uw midden is. Dit mede als leerzaam signaal.

met de meeste hoogachting
A.P. van Hoek

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE	
No.: 2011003602	
Ingek.:	13 APR 2011
AFDELING SG	
TE BEH. DOOR:	
DWS:	G.AFD.:

VOOR HANDHAVING VAN EEN ZUIVERE 4 MEI

Ik ben geboren in 1935. Toen het Nederlandse leger capituleerde was ik 5 jaar. Mijn ervaring met de samenleving buiten de ouderlijke woning was er een met een maatschappij onder nazi-bezetting. Dat heeft sindsdien mijn denken over normen en waarden definitief bepaald. Proberen te doorgronden, welke factoren de Hitler-ellende hebben mogelijk gemaakt en welke daarvan nog steeds werkzaam zijn, niet alleen in Duitsland, maar waar ook ter wereld, behoort tot mijn voornaamste pre-occupaties.

Het is dan ook met volle overtuiging, dat ik indertijd lid ben geworden van de Pacifistisch Socialistische Partij. Tegenover Hitlers gewetenloosheid streefde de PSP naar een wereldrechtsorde, tegenover Hitlers oorlogsverheerlijking was de PSP anti-militaristisch, tegenover Hitlers dictatoriale leidersbeginsel stelde de PSP democratisering van alle maatschappelijke verbanden, ook van de eigen partij, tegenover Hitlers pretentie van rassensuperioriteit benadrukte de PSP mensenrechten en rechtsgelijkheid voor alle burgers, tegenover de miljoenensubsidies, die Hitler bij zijn opkomst heeft verkregen van groot-ondernemers als de autofabrikant Henri Ford, de staalmagnaat Fritz Thyssen en Shell-directeur Henri Deterding was de PSP anti-kapitalistisch.

Net als de NSB en Hitlers NSDAP is ook de PVV van Wilders georganiseerd volgens het leidersbeginsel. In het programma van die partij staan tal van onaanvaardbare punten, zoals het uit de Grondwet schrappen van het bevorderen van de wereldrechtsorde en van artikel 1, dat discriminatie verbiedt. En zoals het invoeren van ethnische registratie. Tijdens de oorlog zijn de besten van ons volk gesneuveld bij pogingen bevolkingsregisters te vernietigen, waarin ethnisch geregistreerd werd. Dat de Royal Air Force op verzoek van het verzet een precisiebombardement heeft uitgevoerd op het niet ver van mijn ouderlijke woning gelegen Kleykamp, behoort tot de essentiële ervaringen uit mijn kindertijd. In Kleykamp bevond zich het Centrale Bevolkingsregister.

Wat mij persoonlijk raakt, is de volgende zinsnede uit het programma van de Wilderspartij: "Op 4 mei gedenken wij de slachtoffers van het (nationaal) socialisme."

Let op de haakjes, waartussen het woord "nationaal" geplaatst staat. De denkwereld achter deze haakjes wordt uiteengezet in het boek "De schijn-elite van de valse munters" door de partij-ideoloog van de PVV, Martin Bosma, met name in het hoofdstuk "Adolf Hitler, socialist". In een betoog vol geschiedvervalsing beweert Bosma, dat Hitler niet extreem-rechts was, maar juist een geestverwant van democratisch-socialisten zoals ik. Onder meerdere valse aantijgingen suggereert Bosma, dat socialisten van oudsher voorstander zouden zijn geweest van genocide. Welnu, ik ben bijna vanaf het begin tot het einde van de PSP bij de partij betrokken geweest en nooit, maar dan ook nooit heb ik door ook maar één partijgenoot horen betogen, dat genocide een geëigend middel zou zijn om onze idealen te verwezenlijken. Wel heb ik meerdere malen er het adagium van de Franse 16e-eeuwse denker Vitellio horen citeren: "Een mens doden voor een ideaal is niet een ideaal dienen, het is: een mens doden."

Tegenwoordig is de PVV een steunpilaar van het kabinet. Het regeringsbeleid wordt mede door Wilders beïnvloed. Betekent dit ook dat de 4e Mei nu voortaan moet worden gezien als een nationale manifestatie tegen iedereen, die zich socialist noemt of noemde? Dat zou een dramatische miskennis zijn van al die socialisten, die vooraan stonden in het verzet. Dat zou ook een belediging zijn voor de nagedachtenis van allen die juist om

hun socialistische overtuiging door de nazi's zijn gemarteld en vermoord. Kan dat zomaar?

Ik wil dat hierover nationale duidelijkheid ontstaat. Ik wil dat alle organisatoren van 4 Mei-bijeenkomsten afstand nemen van het PVV-programma en het boek van Bosma verklaren tot geschiedvervalsing. Ik wil dat ook alle overheden, landelijk, provinciaal en gemeentelijk dat doen. Ik wil, dat aan PVV-aanhangers deelneming aan 4 Mei-manifestaties wordt ontzegd. Ik wil dat Wilders c.s. op 4 Mei niet aanwezig zijn in de Nieuwe Kerk. Gebeurt dat wel, dan zou ik alle fatsoenlijke Nederlanders willen oproepen die besmette 4 Mei-bijeenkomsten te boycotten.

Onlangs werd via Nederland 3 een gesprek uitgezonden van Wilfried de Jong met Fleur Agema, vice-voorzitter van de PVV-Tweede Kamerfractie. Daarin sprak zij zich ook uit over de 4 Mei-plechtigheden, die zij belangrijk vond wegens de strijd tegen het fascisme, dat zij associeerde met angst en onderdrukking en macht. Waar zij letterlijk aan toevoegde: "Eigenlijk alle eigenschappen van de Islam". Hiermee trad mevrouw Agema helemaal in het spoor van Wilders, die meermalen de Koran gelijkstelde aan Mein Kampf.

Welnu, ik moge eraan herinneren, dat tot de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië het Koninkrijk der Nederlanden een van de grootste islamitische mogendheden ter wereld was, met eigen ziekenhuizen en consulaten, zowel in de heilige stad Mekka als in de havenstad Djedda. Door toedoen van de Japanse fascistten zijn er in Nederlands-Indië miljoenen doden gevallen. Miljoenen! Verreweg de meeste slachtoffers aan Nederlandse onderdanen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren moslims. Ook hen herdenken wij op 4 Mei. Wanneer Fleur Agema c.s. de 4e mei tot anti-Moslimdemonstratie willen maken, dan is dat een reden te meer om PVV-aanhangers op 4 Mei te weren.

Tot nu toe hebben de 4 Mei-vieringen mede tot doel gehad jongeren de juiste normen en waarden bij te brengen door hun eerlijk en nauwkeurig te vertellen wat er voor en tijdens de oorlog gebeurde en wat precies het kwaad was, dat Hitler, Mussolini en het fascistische Japan vertegenwoordigen. Dit opdat de geest van het verzet ook bij toekomstige generaties levend blijft. Zulks heeft alles te maken met de Nederlandse identiteit.

Dat streven wordt fundamenteel gefrustreerd, als men zou toelaten, dat de 4 mei-plechtigheden opgenomen gaan worden in de doelbewuste geschiedvervalsingen van Wilders, Agema en Bosma.

Daarom roep ik iedereen op, die zich met geschiedvorsing, opvoeding en voorlichting bezighoudt - zoals historici, politicologen, journalisten, ouders en leerkrachten - om alle PVV-geschiedvervalsing zo vaak mogelijk en zo nadrukkelijk mogelijk tegen te spreken. En om actie te voeren, opdat aan de Wilders-aanhang deelneming aan 4 Mei-plechtigheden allerwege wordt ontzegd.

Pedro van Hoek - Den Haag
ex-hoofdbestuur lid en ex-Statelid van de PSP
en met ook verre Indonesische voorouders.